

## Liedtekst 2: Heimwee

---

De zee die laat me beven  
Och was ik maar thuis gebleven  
Bij pa en ma en bij m'n neven  
Ik drijf heel alleen nu hier  
midden op de zee o o  
Hoe lang ik dit volhoud  
Ik heb echt geen idee

De zee heeft geen erbarmen  
Ik droom van mijn moeders  
armen  
Die mij zo goed kunnen  
verwarmen  
Ik was graag weer thuis, maar  
dat is niet het geval o o  
Straks komt er een haai  
of een hele grote kwal

Tussenstuk  
(gezongen door Sinbad):

*De wereld over o ja het leek zo'n  
goed idee*

*Handel drijven en al mijn  
koopwaar met me mee*

*Het verre land dat ging te keer  
als een wild beest*

*En nu denk ik: o was ik hier maar  
nooit geweest*

*Loop ik door Bagdad*

*o nee ik droom of ben al dood*

*Ik trek dit niet lang meer al hou  
ik mij groot o o*

*Heb meelij met mij, wie helpt mij  
uit de nood*

De zee die laat me beven  
Och was ik maar thuis gebleven  
Bij pa en ma en bij m'n neven  
Ik drijf heel alleen nu hier  
midden op de zee o o  
Hoe lang ik dit volhoud  
Ik heb echt geen idee





